



Hervormde Gemeente Spannum Edens.

Spannum, 4 februari 2023.

Beste leden van de Hervormde gemeente Spannum- Edens. Hierbij ontvangt u de kerkbrief voor februari en maart i 2023.

Kerkdiensten.

1. Zondag 5 februari 2023 om 9.30 uur.
Dienst in Spannum
Ds. K. van Marrum.
2. Zondag 19 februari om 9.30 uur..
Dienst in Spannum
Ds. T. Reichman
3. Zondag 26 februari Om 9:30 uur
Dienst in Edens
Friese Dienst.
Ds. K. van Marrum
4. Zondag 5 maart om 19:30 uur.
Ik heb dorst dienst
Ds. K. van Marrum



5. Zondag 19 maart 2023 om 10.00 uur
Dienst in Spannum.
Met medewerking van muziek groep Chosen
6. Zondag 26 maart 2023 om 9:30 uur.
Dienst in Spannum
Ds. J. Majoor

Meditatie

En wanneer jullie bidden, doe dan niet als de huichelaars die graag in de synagoge en op elke straathoek staan te bidden, zodat iedereen hen ziet. Ik verzeker jullie: zij hebben hun loon al ontvangen. Maar als jullie bidden, trek je dan in je huis terug, sluit de deur en bid tot je Vader, die in het verborgene is. En jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen. Bij het bidden moeten jullie niet eindeloos voort prevelen zoals de heidenen, die denken dat ze door hun overvloed aan woorden verhoord zullen worden. 8 Doe hen niet na!
Jullie Vader weet immers wat jullie nodig hebben, nog vóór jullie het hem vragen.

Bid daarom als volgt:
Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen
en uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood
dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij hebben vergeven
wie ons iets schuldig was.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons uit de greep van het kwaad.



In de tijd na alle inperkende maatregelen vanwege corona moet ik vaak denken aan bovenstaande woorden die ons overgeleverd zijn in Mattheüs. In het begin van de coronatijd gold het devies: thuisblijven. En dat deden we. Ook de kerk trok zich in zekere zin terug.

Op zondag verzorgden hier en daar enkelen een dienst die thuis gevolgd kon worden. De kerk trok zich echt in een huis terug. Meer mensen dan de coronaregels toelieten, mochten er niet in. Dan werd de deur gesloten. Hetzelfde gold voor thuis. Meer dan zes gasten mocht je niet over de vloer hebben. Je mocht hopen dat het thuis gezellig werd en dat er van een dienst toch nog iets goeds kwam. Hopelijk hebben de mensen er iets aan. En wat is nog meer belangrijk? De kijkcijfers. Op onze laatst gehouden gemeenteavond werd dat ook nog even aangestipt.

In het tekstgedeelte hierboven gaat Jezus er simpelweg vanuit dat een mens bidt. Hij leert dat je dat niet voor de bühne doet. Sommigen baden graag voor het oog van anderen. Dat betaalde zich uit in respect of bewondering. Dat gaf deze bidders een goed gevoel. Jezus wijst zijn volgelingen een andere weg. Bid niet aan de weg of op pleinen, maar trek je in huis achter gesloten deuren terug en bid daar. Bid niet voor de ogen van Jan en Alleman, maar voor die van je verborgen Vader. Dan oogst je geen applaus van de straat, maar word je beloond met de volle aandacht van de Vader.

Wat kun je dan op die verborgen plek bidden? Hij zegt ons de woorden van het Onze Vader voor, die ons te binnen brengen dat we eerst al onze aandacht moeten ombuigen van onze eigen wensen naar de Vader zelf: Úw Naam worde geheiligd, Úw Koninkrijk kome, en Úw wil geschiede. Wie zo leert bidden heeft de deuren naar de straat dicht gedaan en is volledig geconcentreerd op de Vader, om vervolgens de deur weer open te vinden naar de ander die om "ons" brood vraagt en net als jij zelf aangewezen is op vergeving. Leer dit gebed maar met aandacht bidden, ook in deze tijd, en sta met je Vader elke keer weer bij andere gedeelten stil en je zult merken dat je weer of nog dieper geworteld raakt in geloofsgrond.

Wat zou je dan kunnen ervaren? Ik noem drie dingen. Allereerst zul je na enige oefening merken dat je verlangen naar de Vader gaat groeien. Misschien ervaar je iets vergelijkbaars in deze tijd. Ik had dat bijvoorbeeld heel sterk met onze kinderen en kleinkinderen.

Contacten onderhouden met beeldbellen, whatsappjes, mailtjes en telefoontjes, is allemaal prima. Maar er gaat niets boven het lijfelijke contact. Je kunt veel

over God lezen, veel over Hem nadenken en erover praten met anderen, maar er gaat niets boven het gezien worden in het verborgene.

Daarnaast zal je ontdekken dat er verbondenheid is, omdat je hebt leren bidden: "Onze Vader". Ik bedoel dit niet als een theorieje. Je zult het pas gaan merken als je ook voor al je (tegen)argumenten de deur hebt dichtgedaan.

Tenslotte kunnen alle kijk- en luistercijfers je gestolen worden. Je gebedsdienst is ter ere van de Vader. Wie van Zijn genade heeft leren leven, weet dat het met de beloning wel goed zit.

Bijbelkring

Inmiddels is de nieuwe ronde Bijbelkringen begonnen. U kunt nog altijd meedraaien in een ochtendgroep, of in een avondgroep. Om goed beslagen ten ijs te komen, lezen we dit jaar aan de hand van een werkboek de bijbel. We buigen ons over de brief van Paulus aan de Galaten. In die brief leren we het hart van het christelijke geloof kennen. Ook kom je dingen over Paulus aan de weet die je nog niet van hem wist. Als je meedoet, zal dat je relatie met Christus verdiepen.

Voor de avondgroep, die om 19.30 uur begint, gaat het nog om de volgende dinsdagen:

7 februari Annatsjerke,
14 februari dorps huis Iens
21 februari Annatsjerke.

Wie liever 's ochtends komt, is welkom op de donderdagen om 9:30 uur :

9 februari Annatsjerke
16 februari Spannum,
23 februari Annatsjerke



Wie gaat mee ?

Op 22 februari is het carnaval over. De bedoeling ervan was oorspronkelijk dat je nog eventueel je dak kon gaan voordat Ja, voordat wat? Voordat je je voorbereidde op een vastenperiode waarin je toeleefde naar het sterven en opstaan van Jezus. Op die tweeëntwintigste februari begint dus de lijdenstijd of de veertigdagentijd. In de katholieke traditie begint die tijd met het halen van een askruisje, dat de pastoor op je voorhoofd tekent. Je leven is eindig. Je bent stof en as. Maar je leven staat ook onder het teken van het kruis, het



teken van de overwinning. Je komt tot dieper besef wanneer je ook zelf een getekend mens bent. Daarom nodig ik je uit mee te gaan om zo'n askruisje te halen. We verzamelen ons op het parkeerterrein van de Annatsjerke om zeven uur. Daar zien we wel hoeveel mensen meegaan en hoeveel auto's er zijn. Dan reizen we vanaf daar met elkaar naar de Katholieke Kerk in Franeker. Daar begint de oecumenische dienst om 19.30 uur.

Alle(e)n naar Eden(s)

Op 5 maart is al weer de laatste "Ik-heb-dorst-samenkomst". Dit zal in Iens zijn waar we opnieuw de put op zoeken. Laten we in deze samenkomst vooral aandacht geven aan mensen die in de put zitten. Als u ideeën hebt of een mooi lied wilt aandragen, dan hoor ik dat graag van u. Weet u in ieder geval welkom. Want zonder u is er geen samen.



Alpha in Spannum

Even een paar regeltjes over de alpha in Spannum-Iens. Dat doe ik omdat er een oproep stond in het programmaboekje dat zijn weg vond in onze dorpen. Die oproep in het programmaboekje, de diensten, flyers en krant, vond zijn weg in de harten van verschillende mensen, waardoor er een alpha-groep met elf deelnemers opgestart kon worden. De eerste vier avonden zitten er al weer op en het vervolg belooft veel goeds.

Pleidooi voor Pasen

In de tijd waarin we naar Pasen toeleven, wordt u van harte uitgenodigd mee te doen aan een projectje. De volgelingen van Jezus geloven immers dat hun Heer opgestaan is uit het graf. Als ze daarover met anderen praten, komt sowieso de opmerking om de hoek kijken:

"Kun je dat bewijzen?". Dat zou je in zekere zin kunnen. Niet zoals je kunt bewijzen dat vier plus vier acht is. Maar je kunt het wel aannemelijk maken. Dan zou je het feit van de opstanding kunnen verdedigen, zoals een advocaat zijn cliënt verdedigt. Dan houd je een pleidooi voor Pasen. Zo gaan we dit projectje noemen: Pleidooi voor Pasen. U kunt er aan meedoen door het dagboekje te lezen dat gratis beschikbaar komt. Dat begint bij 16 maart en loopt door tot Pasen. Geeft u dat even door aan mij, dan bezorg ik het bij u thuis.

.(vanmarrumklaas@gmail.com of 06 33434557)

Ook zou u in deze tijd "Bewijs genoeg" van Lee Strobel kunnen lezen. Deze Lee was atheïst in hart en nieren. Maar nadat hij zag dat zijn echtgenote veranderde door het geloof, ging deze rechtbankverslaggever op zoek naar "bewijzen". Daarnaast kunt u meedoen met de gratis online cursus "The Case for Christ" die je vindt onder The Case for Christ - Ik zoekGod.nl Op die pagina kunt u zich opgeven. Ook organiseren we een filmavond op 22 maart in ús Gebou in Spannum. Dan draaien we de film "The Case for Christ" waarin we deelgenoot gemaakt worden van de zoektocht van Strobel.

Daarvoor en daarna komen er nog drie avonden met verschillende sprekers die op hun manier een pleidooi voor Pasen zullen houden. Op 15 maart komt Michiel Doff een pleidooi houden in de Annatsjerke. Michiel is in het dagelijks leven kaakchirurg in Drachten en Dokkum. Ik heb hem gevraagd, omdat ook Lee Strobel bewijs zocht bij de medische wetenschap. Op 29 maart is de beurt aan Jan Brandsma uit Sneek. Jan is een krasse tachtiger en jong van hart. Hij verdiende zijn brood in de bloemenhandel en leeft het evangelie. Als Jan kwam, dan hingen mijn catechisanten aan zijn lippen. U zult dat ook doen op 29 maart in de Annatsjerke. Op 5 april komen 2 jongere mensen een pleidooi houden in ús Gebou in Spannum. Wiebe Strikwerda, een dertiger, was al jong een politiek talent, vond later werk in Brussel bij het Europees parlement en komt graag zijn pleidooi houden samen met Esther Grey. Esther studeert medicijnen. Dat deed zij eerst in Nigeria waar zij vandaan komt.

Vervolgens vond ze een plekje in Oekraïne aan een universiteit. Maar u kent het verhaal.

Daar brak een oorlog uit en ook Esther moest vluchten. Ze woont nu in Leeuwarden. Ook zij komt graag haar verhaal vertellen. De avonden beginnen om acht uur. Kwart voor achttien met koffie en thee. Samenvattend: 15 maart in Annatsjerke, Michiel Doff; 22 maart, Ús Gebou, Spannum, filmavond; 29 maart, Annatsjerke, Jan Brandsma en op 5 april in Spannum Wiebe Strikwerda en Esther Grey.

Koffiemorgen

Op 9 maart hebben Jellie en ik aan de Swachlumerleane 2 weer een koffieochtend gepland. Vanaf kwart voor tien begint de inloop en om tien uur is het echt koffietijd. Ik weet nog van de familiebezoeken vroeger dat er geregeld verhalen verteld werden. Het ene nog sterker dan het andere. U kent vast zelf ook een sterk of grappig verhaal dat uw eigen geschiedenis opleukt. Dat is dan het verhaal waar we deze ochtend met volle teugen van willen genieten. Van harte welkom.



Wel en wee

In januari 2023 hebben we bij Henk Rigter en Thillie Bremer op Tsjerkebuorren 13 in Spannum als welkomstgeschenk een bos bloemen gebracht en ook bij Willem Feyten in Edens is dat gebeurd als opkikker bij zijn gezondheidsproblemen.

Akke Visser, de vriendin van Merten Leijenaar, heeft bij een val gekneusde ribben en een gebroken pink opgelopen na een lelijke val.

Deze drie personen hebben we ter bemoediging een bos bloemen gebracht. Sikke Beuckens en Lieuwe Wijnia hebben problemen met hun knieën en ondergaan de nodige onderzoeken.

Iedereen van harte beterschap toegewenst.

Wilt u als u weet dat iemand gezondheidsproblemen heeft ons informeren, zodat we die indien nodig hen kunnen bezoeken.

Samen zijn we dan de ogen en oren van het dorp.

Jubilea in februari en maart

20 februari Anne Wester 70 jaar

2 maart Ate Hanenburg 91 jaar.

Hartelijke groet van de ouderlingen Reinder en Rommy en de bloemendames.

Diverse aangelegenheden.

Jongerenwerker Andre van der Meer

We hebben in onze gemeente tijdelijk een jongeren werker aangetrokken, die de nodige activiteiten voor de jongeren vanaf de basisschool organiseert.

Hij heet Andre van der Meer en hij heeft een presentatie op de gemeentevond gehouden, waarin hij heeft uitgelegd op welke wijze en hij bezig is in onze gemeente en wat zijn voornemens zijn.

Erfpachtuitgifte aan Albert van der Veer.

De familie Hanenburg heeft besloten te stoppen met boeren en heeft de boerderij met have en goed overgedaan aan de maatschap van der Veer uit Dronrijp.

Een dochter van de familie Albert van der Veer is reeds begonnen met de overname en zal tijdelijk wonen in een caravan bij de boerderij tot de familie Hanenburg naar de woning aan de snelweg op Bonkwert zal zijn vertrokken. In onderling overleg is besloten dat de Albert van der Veer de grond die de

familie Hanenburg in erfpacht had van de Stichting Vermogensbeheer overneemt met ingang van 1 mei 2023.

Nieuwe huurcontracten voor de woningen Tsjerkebuorren 2 en 6

De kerkrentmeesters en het stichtingsbestuur hebben besloten de woningen bewoond door Jan Tiemersma en Siep Koornstra in goed overleg van een nieuw huurcontract te voorzien.

Oude contracten waren verlopen of in het geheel niet aanwezig.

De woningen zijn beoordeeld op huurwaarde en isolatiewaarde.

De bewoners zijn nu dan ook voorzien van een officiële huurovereenkomst.



Vernieuwing en uitbreiding Audiovisuele middelen in de kerk

De kerkenraad heeft besloten de audiovisuele middelen in de kerk te gaan uitbreiden.

Het beamerteam krijgt een andere plaats in de kerk en verhuist naar de achterste bank aan de niet koster zijde. Deze bank is inmiddels geheel aangepast voor het kunnen bedienen van speciale apparatuur.



De beamer blijft staan waar hij stond maar de kabels zijn verlengd naar de nieuwe plaats van het beamerteam en de beamer wordt ook aangesloten op de geluidsapparatuur in de kerk.

Er wordt een camera opgesteld in de kerk en de kerkdienst wordt uitgezonden en het bijwonen van de

kerkdienst kan dus ook thuis plaats vinden op uw TV als u om redenen van gezondheid niet de kerk kunt bezoeken.

Met vriendelijke groet

De kerkenraad Hervormde Gemeente Spannum - Edens