



Hervormde Gemeente Spannum Edens.

Spannum, 6 januari 2024

Beste leden van de Hervormde gemeente Spannum- Edens. Hierbij ontvangt u naast de beste wensen voor het nieuwe jaar voor u de dierbaren die u omringen, de kerkbrief voor de maanden januari en februari 2024.

Kerkdiensten.

1. Zondag 7 januari 2024 om 9:30 uur.
Dienst in Spannum
Ds. Klaas van Marrum
2. Zondag 21 januari 2024 om 11.00 uur
Dienst in Spannum
Ds. Klaas van Marrum.
Bevestiging Ineke de Boer als diaken en herbevestiging Rommy Jorritsma als ouderling en herbevestiging Yvon Hanenburg en Afke Wijnia als diakenen en herbevestiging van Jorrit Jorritsma en Adde Klaas de Boer als ouderling-kerkrentmeester
3. Zondag 28 januari 2024 Om 10.00 uur.
Wintersjongen in Tzum.
4. Zondag 11 februari 2024 om 9:30 uur
Dienst in Spannum.
Ds. Mevr Keuning.

5. Zondag 25 februari 2024 om 9:30 uur.
Dienst in Edens
Ds. Klaas van Marrum.

6. Zondag 10 maart 2024 om 9:30 uur.
Dienst in Spannum
Ds. Klaas van Marrum
Aandacht voor de biddag voor Gewas en Arbeid

In memoriam: Gerben Piet (Gempie) Heerma (26 april 1944 - 15 januari 2024)

Aan de hand van psalm 84 namen we op 22 februari in het kleine kerkje van Iens afscheid van één van haar markantste bewoners: Germen Heerma. Zijn vader was eerder getrouwd geweest, maar weduwnaar geworden. De kinderen uit dat eerste huwelijk waren de deur al uit toen hij trouwde met Klaske. Er werden twee jongens geboren. Inne en Germ. Inne was acht en Germ tien, toen heit overleed. Mem kon met de jongens het hoofd boven water houden door in de huishouding van anderen te werken en met steun van de kerk. De jongens waren hele dagen in Spannum, waar ze naar school gingen. Na de lagere school ging Germ naar de HBS, want hij kon goed leren. Na het volgen van enkele cursussen werd hij analist bij de Condens in Leeuwarden. Daar deed deze schrandere man ook mee aan onderzoek. In die tijd zorgde hij ook voor mem. Want kort na het overlijden van heit had hij tegen mem gezegd: "No soargje ik foar mem". Dat was zijn levensroeping tot aan haar overlijden.

Gempie was geïnteresseerd in historie. Daar schreef hij ook over en ploos de documenten na die hij o.a. opduikelde in Tresoar. Hij had groene vingers en zorgde voor de vogels in de natuur. Ook wist hij alles van vliegtuigen. Graag zocht hij het contact met mensen om over deze dingen te praten. Dan viel op dat hij een ijzeren geheugen had en je dacht dat hij ergens een diploma vriendelijkheid gehaald moest hebben.

De laatste tijd begon Germ wat te kwakkelen. Dat werd erger en erger. Omdat hij extra zorg nodig had, werd hij opgenomen in Nij Stapert in Wommels. Op 15 januari zei hij dat hij een eindje ging wandelen. Gempie ging richting zijn Iens. Onderweg raakte hij te water en stierf. Trouw vond Germ in de kerken van Iens en Spannum zijn plek. Net zoals de mus en de zwaluw vlakbij het altaar in het huis van God, de tempel, in de psalm. Daar mogen zij thuis zijn. Ook een mens verlangt naar thuis. Onwillekeurig denk je aan de laatste wandeling van

Germ. En we dachten aan zijn laatste lied in de adventstijd in de kerk van Iens. We vonden datzelfde lied van langer geleden ook terug onder het kleedje van mem. Het weet van de enige weg naar huis, die via het altaar, het kruis, naar het Vaderhuis gaat.

Lees maar:

In een kribbe lag Hij neder,
weldra werd een kruis Zijn troon;
ja, om zondaars te verlossen,
droeg Hij spot en smaad en hoon.
Leer ons bij Uw kribbe buigen
leer ons knielen bij Uw kruis,
leer ons in Uw naam geloven,
neem ons eens in 't Vaderhuis.
Vrede zal op aarde dagen,
God heeft in de mens behagen;
zalig, die naar vrede vragen,
Jezus geeft die, hoort Zijn stem.

De stem van de vredekonink weerklonk in deze man van de vrede. We hopen dat diezelfde stem ook klinkt in de harten van hen die Gempie moeten missen en daar troost en vrede brengt.

Alphacursus

Inmiddels hebben we er al weer vier avonden opzitten. We zijn met een mooie groep van elf deelnemers van start gegaan. De reacties zijn onverdeeld positief. Dat blijkt ook uit de trouwe opkomst. Vanaf deze plek willen we ook Henk van Wieren hartelijk bedanken voor zijn heerlijke maaltijden. En natuurlijk hopen we de volgende keren zo door deze cursus gevoed worden dat het geloof, de hoop en de liefde in ons een groeispuurt zullen maken.

Vervolg alpha-cursus - The Chosen

Ja, het vervolg van de alpha-cursus heeft al weer een vervolg gekregen. We gaan weer door met de serie "The Chosen". Als u dit leest, hebben we er weer twee avonden achter de rug en staan er nog twee in de steigers: 13 en 27 februari. We zijn opnieuw welkom in Ús Gebou en Botsje trakteert ons elke keer weer op een lekkere warme maaltijd. Daarvoor dank! Op naar de volgende inspiratie.

Koffieochtend

Op 18 januari mochten we 7 enthousiaste Spannumers verwelkomen in ons huis. Onder het genot van een bakje stonden we stil bij een dagboek fragment en nadat onze kelen gesmeerd waren kwam Johannes de Heer voorbij in ons lied. Daarna brachten we enkele Friese liederen ten gehore. Na de quiz was het zo maar weer half twaalf. Op 28 maart staan de deuren van de pastorie aan de Swachlumerleane 2 in Spannum om kwart voor tien weer voor u open. Neem dan een foto mee waarop u zelf staat afgebeeld, of als baby, peuter of kleuter. Lagere school leeftijd is natuurlijk ook mooi. Van al die foto's maken we dan een raadspelletje. Zijn we nog te herkennen? Welkom.

Club

Intussen hebben we al weer enkele avonden achter ons. We hadden een spelavond en twee keer een filmavond met popcorn. We zagen een spannende Narnia film en konden daarin ontdekken hoe de schrijver van het verhaal, C.S. Lewis, "per ongeluk" het evangelie voorbij liet komen. Op 7 februari zal Nynke ons op een "Wie is de mol?" avond trakteren. Op 28 februari gaan we eerst pannenkoeken eten bij ons thuis en daarna gaan we een klooster in Hemelum bezoeken. De priester-monnik verwacht ons daar om half acht. Op 20 maart gaan we schilderijen voor de kerk maken die de mensen laten zien wat Pasen betekent.

Bij de diensten

Eerst even een terugblik. Op 21 januari hadden we een gezinsdienst i.s.m. Bernewurk Bliid Boadskip. In die dienst namen we afscheid van onze kerkenraadsleden Reinder Bakker en Doeke Harkema. Ineke de Boer werd bevestigd in het ambt van diaken. Daarnaast werden Adde de Boer, Ype Breeuwsma, Jorrit en Rommie Jorritsma, Afke Wijnia en Yvon Hanenburg herbevestigd. Zo mogen we met een voltallige kerkenraad de toekomst in gaan. In deze dienst speelden de kinderen een grote rol. Zij waren als het ware de handen van Christus en lieten de kerkenraad vanaf de kansel vissen op mensen. Want daartoe zijn we geroepen. Op 18 februari is er weer een dorstdienst in de St.Remigiuskerk in Spannum. Steffen, Sjoerd, Bauke en Klaas hebben al e.e.a. doorgenomen. We gaan voor God zingen en zingen danvooral van Zijn vergeving. Over het algemeen geven we hoog op van de liefde en vinden "vergeven" een mooi principe. Maar als dit principe ons eigen pad kruist moeten we vaak even slikken. Op deze avond kruist de vergeving van Christus onze levensweg.

Hoeho askruisje?

Op 14 februari, aswoensdag, kun je om 19.30 uur een askruisje halen in de Mariakerk in Winsum. Wat zit er achter deze symboliek?

Je kent waarschijnlijk wel de uitdrukking: 'in zak en as zitten'. Al in de Bijbel kun je lezen over het gebruik van as. Als iemand onrein was, of iets fouts had gedaan, deed hij boete, vastte hij en trok het boetekleed aan.

Ook in de Middeleeuwen kende de kerk het gebruik van as: had je een overtreding begaan, dan moest je in het openbaar schuld belijden en werd er as over je hoofd gestrooid. Later werd dit het askruisje dat bij iedereen werd aangebracht om te onderstrepen dat ieder mens gebrekkig en sterfelijk is. Bij het aanbrengen van de as, spreekt de priester of dominee dan ook de woorden 'Stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren' uit Genesis 3.

De as van het askruisje is afkomstig van de palmtakken van het jaar ervoor. De palmtakken -symbool van vreugde- worden verbrand. Het is een teken van berouw en boetedoening. As is daarnaast ook een teken van nieuw leven. Het maakt akkers weer vruchtbaar. Het reinigt en geeft kracht tot nieuw leven. Zo is het askruisje een symbool van het kruis, de dood en de opstanding van Jezus. Als je het askruisje haalt, is het goed te bedenken dat je zo verbonden met andere christenen wereldwijd gezamenlijk het begin van de 40-dagentijd markeert. Op 14 februari kun je in levende lijve meemaken dat je ook verbonden bent met christenen uit Spannum, Winsum en de dorpen daar omheen.

Vakantie

Jellie en ik hebben vakantie van 4 tot en met 10 maart.

Sprakeloos

Op 19 maart staan de deuren van de St. Remigiuskerk in Spannum om kwart over zeven voor u open. U wordt ontvangen met een bakje koffie of thee. Om kwart voor acht zal Greetje van Beusichem u binnen leiden in een wereld waarin je sprakeloos wordt. Aan de hand van portretten van mensen uit deze tijd zal zij het lijdensverhaal vertellen. Greetje heeft zich

Alle diensten zijn ook bij te wonen via de televisie kerkdienstgemist.nl en dan Kerk te Spannum en kunnen ook op een later tijdstip bekeken en beluisterd worden.

Wel en wee.

Alle 70-plussers hebben in de week voor Kerst een mooi "Windlicht " gekregen en ook Mevr. Koster en Margreet van der Werf hebben we dit presentje gebracht.

Bij Germ Heerma is een fruitmand gebracht. Hij heeft een paar dagen met benauwdheidsklachten in het ziekenhuis gelegen. Beterschap gewenst. We brengen ook wel eens een bloemetje bij dorpsbewoners die even een hart onder de riem nodig hebben maar liever niet genoemd willen worden . Dat respecteren we natuurlijk.

Vriendelijke groeten

Joke Heuzinkveld , Coby Strikwerda , Klaske, Noordmans en Rommy Jorritsma

Kerstcadeau in het Nieuwe Jaar

Natuurlijk hoopte ik vorig jaar op weer een cadeautje onder de kerstboom. Sorry, ik moet mezelf corrigeren. We hebben al jaren geen kerstboom meer in huis en tot nu toe doen we nog steeds niet aan cadeautjes met kerst. We hebben het weer moeten stellen met al weer datzelfde presentje: het kind in de kribbe. Natuurlijk heb ik het geschenk aangepakt. Het gaat met kerst toch om deze gave. De vraag is echter of ik dat geschenk zal uitpakken. Het kind blijkt een koning te zijn. Hij werd door de wijzen gezocht en is door hen gevonden. Nu is het mij gegeven als mijn koning. En alsof Hij nog niet gevonden was, vraagt Hij mij eerst zijn Koninkrijk te zoeken en me vooral geen zorgen te maken. Tsjong, en dat in deze tijd. Op de oudejaarsavond vond ik mezelf zonder vuurwerk terug bij diezelfde koning. Hij zegt me, dat Hem alle macht gegeven is en belooft alle dagen bij me te zijn. Dan stuurt Hij me 2024 in naar de gewone dagen.

Eigenlijk had ik toch veel liever een praktisch cadeau gehad, iets waarmee je in het dagelijks leven iets kunt, dat nuttig is, voordeel oplevert. Zoiets. Laat ik het cadeau nu dicht zitten?

Laat me nu even de ogen sluiten en het cadeau vastpakken. Wat zou er gebeuren als ik nu elke dag zou zeggen: Ik weiger me zorgen te maken! Elke dag! En ik doe wat ik zeg. Wat zou er gebeuren als ik elke dag zou zeggen: Ik laat me niet bang maken! Elke dag! En ik doe wat ik zeg. Zou ik me er dan bewust van zijn dat Hij bij me is, elke dag, Immanuël. Hoe praktisch wil ik het hebben? Geen zorgen maken, niet bang zijn!

Klaas van Marrum

In Memoriam: Ate Hanenburg (2 maart 1932 - 10 december 2023)

Met dankbaarheid in hoofd en hart namen kinderen en kleinkinderen met mooie, persoonlijke herinneringen afscheid van hun zorgzame, lieve en vriendelijke heit en pake. Ate werd geboren in Welsrijp. Omdat zijn moeder op jonge leeftijd een bloeding in het hoofd kreeg ging Ate al aan het werk op de boerderij toen hij 14 jaar was. Hij werd verliefd op Tine Leijenaar, het meisje in het mooie bloemjurkje. Ze trouwden op 18 mei 1961 en daar op de boerderij in Welsrijp werden Arend, Jaap en Eke geboren. Twintig jaar later verhuisden ze naar Bonkwerd. Dat was voor Ate en Tine een spannende tijd. De rente was hoog. Maar het lukte steeds weer de eindjes aan elkaar te knopen. Ate was tevreden en dankbaar en zei vaak:

"Wat hawwe wy it hjir mooi. It buorkjen is hjir sa fijn". In 2003 zijn Ate en Tine naar het dorp verhuisd. Jaap en Yvon kwamen op de boerderij wonen en Ate kwam alle dagen helpen, eerst in de Opel, later in zijn mooie scootmobiel. Toen ze niet langer voor zichzelf konden zorgen, zijn ze verhuisd naar Saxenoord. Jammer genoeg konden ze niet langer bij elkaar blijven. Tine ging naar de Westerpoort in Franeker en Ate bleef in Saxenoord. Daar was hij eenzaam en ongelukkig. Met liefde werd hij opgevangen in Martenahiem in Tzum waar hij opbloede. Vier mannen, die goud waard zijn, namen hem geregeld mee in hun auto. Op 19 juni 2022 overleed zijn Tine. De kinderen bemerkten dat hij de laatste tijd achteruit ging. Er kwam een tijd van afscheid nemen van een eerlijke man, die niet tegen onrecht kon, die vertrouwen gaf en te vertrouwen was, van een beetje plagen hield en zo gemakkelijk contacten kon leggen. Het was afscheid nemen van een echte heit en een echte pake.

We namen afscheid van deze boer in hart en nieren in het licht van het kerstfeest. Wij stonden er bij stil dat God Zijn kind in een stal geboren liet worden. Daar gaf Hij Ate de Goede Herder om hem een plek te geven in groene weiden aan stille wateren. Ate is thuis. Kinderen en kleinkinderen mogen weten dat de Herder van heit en pake Ate ook hun Herder is die ook voor hen een hoopvolle toekomst op het oog heeft.

Alpha-cursus

Bij Alpha krijgt iedereen de mogelijkheid om in 10 bijeenkomsten en een weekend op een ontspannen manier te ontdekken wat geloven in Christus is. De cursus is laagdrempelig, leerzaam en ook gewoon leuk!

Alpha wordt gegeven op maandagavonden om 19.00 uur.

Alpha is de plek waar je jezelf mag zijn. De plek waar je alles mag delen. De plek

waar je mag twijfelen. De plek waar je welkom bent. Tijdens tien interactieve en gezellige bijeenkomsten ontdek je wat het christelijk geloof inhoudt.

Waar? Annatsjerke, Spannerdijk 5, Winsum.

Wanneer: 8, 15, 22 en 29 januari, 5, 12, 19 en 26 februari en 11 en 18 maart en het weekend van 1 en 2 maart.

Je kunt je opgeven bij Klaas van Marrum. 06 33434557 of vanmarrumklaas@gmail.com

Dat je de eerste keer gemist hebt, is beslist niet erg. Weet je van harte welkom.

Koffieochtend

Op 18 januari staat de deur van ons huis weer voor u open om kwart voor tien. Dan staat ook de koffie klaar. We gaan die ochtend enkele oudere Friese liederen zingen en waarschijnlijk komt er ook een quizje voorbij. We hopen op een gezellige morgen.

Op 28 maart is weer iedereen welkom bij Jellie en mij thuis. Misschien is het dan een idee een baby-, kinder- of jeugdfoto van u zelf mee te nemen. We gaan dan een rondje herkenning doen.

Bevestiging en gezinsdienst

In de dienst op 21 januari gaan we afscheid nemen van enkele kerkenraadsleden. Met hart en ziel hebben zij zich ingezet. Het gaat om Reinder Bakker en Doeke Harkema. Enkele andere kerkenraadsleden verlengen hun termijn en blijven nog langer hun talenten geven aan het kerkenraadswerk. Het zijn Adde Klaas de Boer, Yvon Hanenburg, Rommy Jorritsma, Jorrit Jorritsma en Afke Wijnia.

Zij worden herbevestigd. Ook mogen we Ineke de Boer verwelkomen als nieuwe diaken. Zij wordt in deze dienst bevestigd. Dat gaan we doen om elf uur. Maar het gaat een andere dienst zijn dan we gewend zijn. Het gaat een gezinsdienst worden. Anders dan anders. Dat wordt dus nog een uitdaging om iets "officieels" en plechtigs in de context van het gewone en normale gezinsleven een plek te geven. Samen met de mensen van Bernewurk.

Bliid Boadskip gaan we ons best doen.

Na afloop van de dienst kunt u in het dorps huis afscheid nemen van de afgetreden leden en kunt u tevens de nieuw benoemde en herbevestigende leden moed in spreken..

The Chosen

Als vervolg op de alpha-cursus zijn we met de groep gaan kijken naar afleveringen van The Chosen. Dit is een serie films die het doen en laten van Jezus in beeld brengt, steeds weer vanuit andere gezichtspunten van mensen die Hem ontmoeten. Intussen zijn er ook andere deelnemers aangeschoven. En met elkaar heten we ieder die belangstelling heeft in de volgende afleveringen van harte welkom. We hebben nog een blokje van vier afleveringen te gaan. We beginnen om half zeven met een warme maaltijd in Us Gebou. Na de maaltijd kijken we naar een aflevering van The Chosen en daarna gaan we in gesprek over wat de film in ons los maakt. Weet je welkom op 16 en 30 januari en 13 en 27 februari.

Club

Beste jongelui, we hebben besloten stug door te gaan met de club. Natuurlijk kunnen we de tweede helft van de prachtige Narnia film niet ongezien laten. Natuurlijk is het ook niet netjes Jellie met de popcorn te laten zitten. Daarom komen we op 10 januari weer in de bioscoop van de pastorie, om zeven uur. Daarna hopen we nog op 24 januari, 7 februari, 28 februari en 20 maart bij elkaar te komen. Zoals je ziet hebben we één woensdag naar voren gehaald. Het aantal is gelijk gebleven.

Hoezo askruisje?

Op 14 februari, as-woensdag, kun je om 19.30 uur een askruisje halen in de Mariakerk in Winsum. Wat zit er achter deze symboliek?

Je kent waarschijnlijk wel de uitdrukking: 'in zak en as zitten'. Al in de Bijbel kun je lezen over het gebruik van as. Als iemand onrein was, of iets fout had gedaan, deed hij boete, vastte hij en trok het boetekleed aan.

Ook in de Middeleeuwen kende de kerk het gebruik van as: had je een overtreding begaan, dan moest je in het openbaar schuld belijden en werd er as over je hoofd gestrooid.

Later werd dit het askruisje dat bij iedereen werd aangebracht om te onderstrepen dat ieder mens gebrekkig en sterfelijk is. Bij het aanbrengen van de as, spreekt de priester of dominee dan ook de woorden 'Stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren' uit Genesis 3.

De as van het askruisje is afkomstig van de palmtakken van het jaar ervoor. De palmtakken-symbool van vreugde- worden verbrand. Het is een teken van berouw en boetedoening. As is daarnaast ook een teken van nieuw leven. Het maakt akkers weer vruchtbaar. Het reinigt en geeft kracht tot nieuw leven. Zo is het askruisje een symbool van het kruis, de dood en de opstanding van Jezus. Als je

het askruisje haalt, is het goed te bedenken dat je zo verbonden met andere christenen wereldwijd gezamenlijk het begin van de 40-dagentijd te markeert.

Vakantie

Jellie en ik hebben vakantie van 4 tot en met 10 maart 2024

Dorstdienst in Spannum

Op 18 februari om half acht 's avonds is er weer een dorstdienst in Spannum. Hoe die er uit gaat zien, weten we nog niet. Waarschijnlijk gaan we opnieuw liederen uit de bundel van Johannes de Heer met elkaar zingen. Of u komt, weten we natuurlijk niet. Maar dat er één is die een diep verlangen naar u heeft, weet de kerk wel. Hij blijft aanhoudend kloppen.

WELKOM THUIS.

Even voorstellen Chosen .

Wij zijn 'Chosen' uit Feanwâlden; een band van 6 mensen, die eigentijdse, christelijke muziek speelt.

Door onze muziek willen wij mensen in aanraking laten komen met de grote liefde van God voor ons! Wij spelen niet alleen opwekking, maar maken ook onze eigen nummers. Soms gebruiken wij hiervoor bestaande nummers door de tekst aan te passen.

We begeleiden niet alleen diensten met muziek, maar leiden ook gehele diensten. Zondag 17 maart 2024 mogen wij in jullie gemeente de dienst leiden. Dit zal een geheel verzorgde dienst zijn met als thema 'Welkom thuis. Wij willen jullie meenemen in dit thema door middel van (samen) zingen, lezen uit de bijbel, een sketch en een kleine overdenking.

'De essentie van thuis zijn is dat je mag zijn wie je bent, hoe je bent en hoe je je voelt. Je mag thuiskomen bij God de Vader omdat je Zijn zoon of dochter bent. Daar is geen voorwaarde aan verbonden'

Welkom thuis, zoon en dochter, jij hoort er bij!

Wij zien er naar uit!

Let op, dienst begint om 10.00 uur!!

Koffie vooraf.

Vriendelijke groet

Chosen

Collectebonnen.

De kerkenraad heeft besloten, dat de kerkgangers gebruik van

collectebonnen kunnen blijven maken tijdens de kerkdienst.

Mede gezien het feit dat er tegenwoordig weinig biljetten/munten meer in omloop zijn en digitaal betalen aan de orde van de dag is denken we dat het gebruik van collectebonnen kan voorkomen dat men thuis voor het naar de kerk gaan nog eerst naarstig om bijdragen voor de collecte moet zoeken.

Tineke Stornebrink die al jaren het verkopen van collectebonnen verzorgt is bereid de verkoop te blijven doen.

Orgelrestauratie.

Onze organist heeft onze verteld dat wij in onze kerk in het bezit zijn van een prachtig orgel , maar dat niet verkeerd zou zijn als wij op niet al te lange termijn het orgel eens een goede onderhoudsbeurt zouden geven.

We hebben besloten dat we een grote onderhoudsbeurt/restauratie zullen gaan voorbereiden en we hebben de heren Jan Swart en Jitze van den Berg bereid gevonden om met inzet van andere deskundigen te onderzoeken welke noodzakelijke werkzaamheden aan het orgel zouden moeten worden uitgevoerd.

Orgel commissie dus : Jan Swart en Jitze van den Berg

Bouw nieuwe pastorie

De kerkrentmeesters zijn met het voor bereiden van de bouw van een nieuwe (pastorie)woning reeds geruime tijd bezig en inmiddels zijn de tekeningen gemaakt hebben de kerkrentmeesters na uitvoerige onderhandelingen met de plaatselijke aannemer Peter van der Hoek zijn bedrijf de opdracht te geven voor het bouwen van een nieuw woning in het nieuwe bestemmingsplan Munckestrijtte

Verkoop pastorie.

De pastorie is definitief verkocht aan Jitze van den Berg en partner, die inmiddels ook de monumentale woonboerderij in het midden van het dorp hebben verkocht.

In de planning, die we hebben gemaakt ,gaan we ervan dat einde 2024 de predikant naar de nieuw pastorie zal verhuizen en Jitze en partner dan zullen verhuizen naar de huidige pastorie

Het streamen van de kerkdiensten.

Het uitzenden van de kerkdiensten heeft nogal wat voeten in de aarde

gehad, voordat alles naar wens functioneert, maar op dit moment zijn we zover dat we heel tevreden zijn over de kwaliteit van de gemaakte opnames.

Ook bij een begrafenis kunnen we goed gebruik maken van de bestaande installatie.

De kerkenraad is heel blij met de enthousiaste inzet van het beamerteam.

We nodigen u uit om eens een opname te bekijken.

Pachtersavond

Het is alom bekend dat we als kerk via de Stichting Vermogensbeheer Hervormde gemeente Spannum de landerijen van de kerk verpachten in pacht en erfpacht aan veehouders in ons dorpen en naaste omgeving.

Eens per jaar komen pachters en verpachter bij elkaar om relevante zaken met betrekking tot pacht en erfpacht te bespreken en over in de landbouw aan de orde zijn discussiepunten van gedachten met elkaar te wisselen.

Op 22 januari 2024 hebben we weer een dergelijke bijeenkomst en deze keer met journalist/discussieleider Sjoerd Hofstee als spreker.

Ondersteuning Energie Cooperatie Spannum.

De Energie Cooperatie Spannum is voornemens met energiecoaches te onderzoeken, waar dorpsgenoten in Spannum energie kunnen bezuinigen en daardoor ook een lagere rekening krijgen.

Het zou kunnen betekenen dat wanneer bepaalde voorzieningen niet voldoende gesubsidieerd kunnen worden en men het moeilijk zelf kan betalen dat het gewenst kan zijn dat er bijdragen nodig zijn van andere sponsoren .

De Stichting Vermogensbeheer Hervormde Gemeente van Spannum heeft zich in beginsel bereid verklaard in dat geval de Energie Cooperatie te sponsoren.