



Hervormde Gemeente Spannum Edens.

p/a R. Jorritsma -Poelstra, Scriba

Sybrand Roordastrjitte 15.

8843KN Spannum

E-mail : [scriba-spannum-edens@hotmail.com](mailto:scriba-spannum-edens@hotmail.com)

Telefoon : +31627533608

=====

Beste leden van de Hervormde gemeente Spannum- Edens.

Hierbij ontvangt, de kerkbrief voor de maanden januari en februari 2025.

Gaat u er maar even goed voor zitten dan kunt u lezen wat we de komende twee maanden gaan doen en we kijken terug op diensten tijdens Kerstmis.

We streven ernaar om alle leden van de kerk, en de dorpsbewoners van Spannum en Edens, die ook graag geïnformeerd willen worden over het kerkgebeuren , op deze wijze zo goed mogelijk te informeren.

## **Kerkdiensten.**

**Dinsdag 31 december 2024**

19:30 uur Dienst in Spannum.

Ds. K. van Marrum

Collecte : Aanloophuis Leeuwarden

Oudejaarsdienst

U kunt uw favoriete liederen en/of gedichten van tevoren opgeven bij de predikant

**Zondag 5 januari 2025**

Geen dienst

**Zondag 12 januari 2025.**

10.00 uur Dienst in Spannum

Ds. J. Majoor

Collecte : Nederland tegen armoede

Nieuwjaarsdienst

Na afloop van de preek

nieuwjaarsborrel



**Zondag 19 januari 2025**

Geen dienst

**Zondag 26 januari 2025**

10.00 uur Wintersjongen in Baijum

Ds. A. van Vliet

Collecte : KIKA

Om 9:30 uur staat de koffie en thee gereed.



**Zondag 2 februari 2025**

Geen dienst

**Zondag 9 februari 2025**

11.00 uur Dienst in Spannum

Ds. K. van Marrum

Collecte : Kerk in actie Ethiopië. Aanpassen aan klimaatverandering



**Zondag 16 februari 2025**

Geen dienst

**Zondag 23 februari 2025**

9:30 uur Dienst in Edens

Ds. K. van Marrum

Friese dienst

Collecte : Werkgroep Kerken en Landbouw in Fryslân



## Zondag 2 maart 2025.

9:30 uur Dienst in Winsum

Gezamenlijke dienst van Spannum-Edens en Winsum

Ds. K. van Marrum

**Alle collectes worden gehouden door de Diaconie**

### Meditatie.

**Lezen: 1 Petrus 1: 3 - 9.**

Misschien ken je het televisieprogramma Hour op Power. Op zondagmorgen gingen kerkdiensten vanuit een grote kathedraal van glas de hele wereld over. In deze tijd gebeurt dat vanuit Shepherd's Grove in Californië. De diensten worden geleid door voorganger Bobby Schuller. Het is allemaal klein begonnen met zijn opa, Robert Schuller, die Nederlandse voorouders had. Door Gods zegen mag deze gemeente het evangelie bekend maken aan de hele wereld. De oude dominee Schuller droeg altijd een anker aan een ketting. Iemand vroeg hem waarom hij dat deed. De predikant antwoordde: "Ik draag nooit juwelen. Maar ik werd ooit gebeld door iemand in Rome. Hij zei: "We kennen u van de tv en hebben een cadeau voor u. Mogen we u dat komen overhandigen?". "Prima", zei ik. Ze kwamen en overhandigden me dit. En de man vertelde dit verhaal: "Ik was niet religieus, geloofde niet in God. Ik had op een gegeven moment besloten zelfmoord te plegen. Met een pistool. Ik regelde een pistool en dacht: Ik doe het zondagmorgen om 11 uur. Op zondagmorgen 11 uur heeft niemand er last van". Hij zei: "Ik zette het pistool tegen mijn slaap. Ik voel nòg het ijzer tegen mijn huid. Met mijn andere hand zette ik de tv aan op een willekeurige zender. Op vol volume, zodat niemand het schot zou horen. Maar nog voor ik de trekker had overgehaald, verscheen u in beeld en u schreeuwde: Dit is de dag die God gemaakt heeft. Laten we ons erover verheugen. Toen kon ik de trekker niet meer overhalen", zei hij. "Dan doe ik het volgende zondag wel. Maar toen gebeurde precies hetzelfde. Ik liet me op de grond vallen en zei: "Jezus... ik ken U niet, maar ik wil U kennen. Ik moet gered worden, ik ben een verloren ziel". Hij zei: "Iets weerhield me. Ik was veranderd. Ik voelde me geweldig. Ik ging naar een juwelier. Ik ben een rijk man. Ik vroeg hem: Is er in de Bijbel een symbool voor hoop? Jazeker, zei de juwelier: het anker. Maak dan een anker voor me, zei de man. Van massief goud. Maak er een speciale ketting bij. En zet op het anker de initialen RHS: Robert Harold Schuller. Want hij heeft hoop gebracht in mijn hart en mijn leven gered". Kleine gemeentes in de Fryske Greiden mogen vanuit eenvoudige dorpskerken voor de mensen op het Friese platteland een levende hoop zijn, ook in 2025.

Ds. Klaas van Marrum.

## Terugblik: Dank!

Ik sprak laatst met iemand die al tientallen jaren niet meer een kerk van binnen gezien had. Bij het ouder worden roept hij niet meer zo luid dat het hem allemaal gestolen kan worden Hij is weer gaan zoeken en bezocht daarom tijdens de kerstdagen één van de kerken van zijn woonplaats. Hij kwam van een koude kermis thuis. Aan zijn verhaal moest ik denken en ik kijk dan even terug op de diensten in Spannum en Iens. En dan bedenk ik dat ik heel veel mensen moet bedanken die bijgedragen hebben aan een warme kerst. Ik ga ze niet allemaal noemen. Dan vergeet ik vast iemand of een groep. Maar: koster bedankt! Wat stond er een prachtig bloemstuk in Iens! Bedankt! Muzikanten. Bedankt! Organisten. Bedankt! Mensen van de zondagsschool. Bedankt! Mensen die de kerk versierden met kerstboom en aanverwante versierselen. Bedankt! Zij die voor chocolademelk zorgden en kerstbrood. Bedankt! Kinderen voor jullie bijdragen. Bedankt. Mensen van de beamer. Bedankt! Voor het rondbrengen van de Elisabethbode. Bedankt! Voor het rondbrengen van een kerstattentie. Bedankt! Voor het vervaardigen van de liturgieën in Spannum en Iens. Bedankt! Aan wie zo gauw niet denk. Bedankt! Dank dat u zo een steentje hebt bijgedragen aan de zoektocht van God naar mensen die naar Hem op zoek zijn.

## Club

Eén keer in de veertien dagen is er voor de kinderen van de groepen 4 t/m 8 club in de Annatsjerke in Winsum. Fijn dat er een behoorlijk aantal kinderen uit Spannum met plezier naar Winsum gaat. Op 10 en 24 januari gaan ze daar figuurzagen en op 7 februari wordt er geknutseld. Op 28 februari mag ik de avond verzorgen met spelletjes. Op 7 maart gaan we bloemschikken en op 21 maart komt of de politie of de brandweer langs.

Op 5 februari is er weer club voor de oudere jeugd in Spannum en Iens. Dat begint om zeven uur in Ús Gebou. De laatste twee keren maakten we een pindapopje voor de vogels in de tuin.

God zorgt voor ons zoals Hij ook voor de vogels zorgt. Ook hebben we een bezoekje gebracht aan Nij Kleaster. Ook op 12 en 26 februari en 19 maart en 2 en 9 april is er weer club.

## Alpha

We hadden een punt achter de alpha-cursus gezet. Maar van die punt hebben we een komma gemaakt. Want de deelnemers vonden het toch wel jammer dat we ophielden. En eerlijk gezegd, er zaten nog vier lessen in het vat. Die krijgen nu een plek op de vertrouwde donderdagen. We beginnen weer om half zeven met een warme maaltijd die verzorgd wordt door Botsje in Ús Gebou. Dat zal bij leven en welzijn zijn op 27 februari, 6, 13 en 20 maart.



Een goed vervolg van de alpha-cursus is The Chosen, een serie films waarin het leven van Jezus wordt belicht. Het is een laagdrempelige, eigentijdse en relevante introductie van het verhaal van Jezus. En de groep die de afleveringen volgt, raakt elke keer weer geïnspireerd door wat ze ziet en hoort. Deze avonden beginnen we met een maaltijd. Vervolgens kijken we naar een aflevering en gaan er daarna met elkaar over praten. Wie mee doet, kan zich thuis al een beetje voorbereiden aan de hand van bijbel gedeelten die je thuis kunt doorlezen. Die gedeelten krijg je aangereikt door de predikant. Het zou fijn zijn wanneer we in een later stadium nog eens bij het begin beginnen met andere enthousiastelingen. De groep die er nu is, begint om half zeven in Ús Gebou in Spannum op 3 februari. Daarna volgen nog 17 februari en 3 en 17 maart.

### Vriendschap



Je hebt iemand nodig  
Stil en oprecht  
Die als het erop aan komt  
Voor je bidt of voor je vecht  
Pas als je iemand hebt  
Die met je lacht en met je grient

Dan pas kun je zeggen.

'k Heb een vriend

Toon Hermans schreef bovenstaande gedichtje. Mensen hebben vrienden nodig. Heb je er wel eens bij stil gestaan dat het dikke boek niets anders is dan een verklaring van diepe en innige vriendschap? Niet? Dan nodig je van harte uit om mee te doen aan het derde blokje over vriendschap op 4, 11 en 18 februari in de Annatsjerke in Winsum. Op 4 februari hoopt een oude bekende ons te inspireren: ds. Robbert Jan Perk uit Hardenberg. Hij was eerder predikant in Spannum-Iens. Ik hoop de tweede avond te verzorgen en de laatste avond leggen Hillie en Wim Grit ons uit hoe je op verschillende manieren kunt vasten. We plannen dit niet zomaar.

Twee weken na deze dinsdag begint namelijk de vastenperiode en vasten versterkt het bidden.

### Aswoensdag



Aswoensdag is van oorsprong een rooms-katholieke traditie. Tijdens de kerkdienst, die het begin vormt van de lijdensstijd, worden de groene takjes van Palmzondag van vorig jaar verbrand. Met de as tekent de priester een kruisje op het hoofd van de mensen. En hij zegt: 'Stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren'. Deze woorden benadrukken de vergankelijkheid van het aardse leven. De vorm van het kruis wijst op het eeuwige leven. Steeds meer protestantse gemeenten hebben ook een Aswoensdag viering. Wij zijn daar ook het vorige seizoen mee begonnen. Dit jaar willen we daar mee doorgaan. Op 5 maart is om zeven uur de viering in de St.Remigiuskerk in Spannum. Evenals vorig jaar hopen we de takjes te kunnen krijgen van een priester uit de omtrek. Weet u welkom.

## Restauratie orgel van de kerk in Spannum.

Op 19 december 2023 hebben de kerkrentmeesters van Spannum in Heerde bij orgelbouwer Reil een overeenkomst getekend waarbij orgelbouwer Reil de opdracht heeft gekregen het kerkorgel in Spannum te restaureren. In kwartaal 4 van het jaar 2026 moet gestart worden met het werk en het moet voor het eind van kwartaal 3 van het jaar 2027 gereed zijn.

De orgelcommissie bestaande uit Jitze van den Berg, Jan Swart heeft onder leiding van Theo Jellema als orgeladviseur een plan gemaakt voor het renoveren van het orgel in de kerk in de Remigius kerk. Het plan is goedgekeurd door de kerkrentmeesters en de kerkenraad en na twee offertes van orgelbouwers te hebben gevraagd is uiteindelijk de keuze gevallen op orgelbouwer Reil uit Heerde. Deze orgelbouwer heeft onlangs orgelbouwer Bakker en Timminga overgenomen uit Leeuwarden, dat het orgel in onze kerk heeft gemaakt.

De niet orgeldeskundige kerkrentmeesters hebben te horen gekregen dat ze in de kerk van Spannum de beschikking hebben over een vrij groot orgel met veel registers, waar ze trots op moeten zijn want een dergelijk groot orgel in zo een klein dorp is eigenlijk heel bijzonder.

De kerkrentmeesters hebben met vooruitgestoken borst het pand weer verlaten

Na de ondertekening hebben de kerkrentmeesters in gezelschap van de orgelcommissie een prachtige excursie door de fabriek gehad, waar alle toegepaste technieken zijn getoond waar we zeer onder de indruk zijn geraakt van alle onderdelen die een orgel heeft en al het gepriegel dat nodig is om alles zo te maken dat er ook nog geluid uitkomt.

## Verhuur perceel grasland achter de Felsumerleane.

De familie van der Vaart thans wonende aan de Felsumerleane gaat een nieuw huis bouwen aan de Munckestrijtte in het nieuwe plan en heeft om die reden besloten met ingang van 1 november 2024 de geliberaliseerde pacht van het perceel grond achter de huizen aan de Felsumerleane groot 0,55 ha te beëindigen.

Het Bestuur van de Stichting Vermogensbeheer Hervormde Gemeente Spannum wil dit stuk opnieuw in geliberaliseerde pacht uitgeven met de beperkende



voorwaarde dat het perceel af en toe in tijdelijk in gebruik moet worden uitgegeven aan het besturen van verenigingen, coöperaties en stichtingen uit het dorp Spannum als die een activiteit op het perceel willen uitvoeren, waaronder natuurlijk in de eerste plaats het tweejaarlijkse dorpsfeest.

### Kerstdagen zijn voorbij.

De Kerstdagen zijn weer voorbij en de jaarwisseling komt eraan en dan hebben we 2024 alweer gehad.

Als kerkenraad kijken we terug op een viertal heel mooie bijeenkomsten.

1. Het Kerstconcert van het muziekkorps Orange heeft op zondag 22 december 2024 om 15.00 uur plaats gevonden in de Remigius kerk.

Een prachtige sfeervolle entourage met een invallende duisternis en prachtige orgelintermezzo 's van Barteld Post. Voor herhaling vatbaar.



2. Kerstavond hebben we gehouden op 24 december om 23.00 uur.

Een Kerstnachtsdienst waarbij het zingen wordt begeleid door de "Blazergroep Spannum" en organist Jan Swart

We hebben prachtig kunnen zingen onder leiding van deze muzikanten met aan het eind, bij zingen van het slotlied "Ere zij God ", een fantastisch slot van de pistonspeler.

De blazersgroep werd tijdens de dienst steeds groter, omdat meerdere muzikanten eerst elders hadden gespeeld om dan snel af te reizen naar Spannum om mee te spelen in de blazersgroep.

3. Op de Kerstviering met medewerking van Bernewurk Bliid Boadskip op 1<sup>ste</sup> Kerstdag hebben we gebedslampjes gemaakt en we hebben kunnen ruiken, hoeveel God van ons houdt, want die geur had onze predikant Klaas van Marrum meegenomen in een gesloten doosje en echte liefhebbers mochten even ruiken.







4. Tweede Kerstdag werd in Edens de traditionele zangdienst gehouden . In dit geval met medewerking van Siebout Akkerman als organist en Grietje Noordmans met trompet.

Dit alles kunt u beleven als u een kerkdienst in Spannum -Edens bezoekt.

### Diaconale collecten.

De diaconale collectes rondom de feestdagen leverden een bedrag op € 341, 65 en voorts werd € 200 vanuit de kas geschonken aan Serious Request.

### Wel en wee.

#### Wee

- Jenny Jorritsma is behandeld in het ziekenhuis voor een aandoening aan haar voet.
- Theun Gaastra ( wonend nabij de tunnel bij Wommels ) is geopereerd aan een liesbreuk.
- Siny Plooy heeft een nieuwe heup gekregen.
- Annemarie Schotsman heeft haar oog moeten laten bestralen.
- Tineke Dijkstra haar knie was heel problematisch en ze heeft een nieuwe knie gekregen.

Van harte beterschap allemaal

#### Wel

- Tjisse Germ Schaafsma is geboren aan de Laekwerterwei in Edens in de nieuwe woning tussen de tunnel en de biologische veehouderij van Pier Jan
- Jan Harmen Folkerts en Klaske de Vries hebben een dochter gekregen met de naam Marrit Lena
- Benny en Tineke Stornebrink waren 24 december 55 jaar getrouwd
- Adde Klaas en Ineke de Boer waren 19 december ook 55 jaar getrouwd
  
- Afke Wijnia heeft de leeftijd van 70 jaar bereikt.
- Chris Hijmans is ook 70 geworden en
- Sikke Beuckens is reeds 75 verjaardagen gevierd.

Allemaal hartelijk gefeliciteerd

### Welkom

We heten in onze dorpen welkom: .

- Fam. Hylke en Rianne Bergsma met de kinderen Sido en Fardau
- Fam. Symen en Anna Baukje Bergsma  
Allemaal wonende Laekwerterwei 5
- Daan de Jong en Nienke Steenstra Tsjerkebuorren Spannum ( huis  
laatstelijk bewoond door Auke en Hinke Valkema )

Allemaal hartelijk welkom

Al de bovengenoemden hebben van de kerkenraad bloemen of een attentie ontvangen

### Dankbetuiging.

Reinder en Yfke willen alle bewoners van de dorpen Spannum en Edens laten weten dat ze een ieder willen bedanken voor de aandacht die ze hebben gekregen en bloemen en attenties die ze hebben ontvangen ten tijde van de operatie aan het hart die Yfke heeft moeten ondergaan.

Allemaal heel veel dank daarvoor.

Met vriendelijke groet namens de kerkenraad Spannum-Edens  
Adde Klaas de Boer