



Hervormde Gemeente Spannum Edens.  
p/a R. Jorritsma -Poelstra, scriba  
8843KN Spannum



Beste leden van de Hervormde gemeente Spannum- Edens.  
Hierbij ontvangt, de kerkbrief voor de maanden juli en augustus 2024.

## **Kerkdiensten.**

### Zaterdag 6 juli 2024.

Kerk te Spannum open met Kerkepad en Orgelpaad van 13.30 uur tot 17.00 uur.  
4 verschillende organisten bespelen het orgel

### Zondag 7 juli 2024.

Dienst in Edens om 9:30 uur  
Heilig Avondmaal  
Ds. K. van Marrum

### Zondag 14 juli 2024

Geen dienst

### Zaterdag 20 juli 2024

Kerk te Spannum open met Kerkepad van 13.30  
uur tot 17.00 uur.

### Zondag 21 juli. 2024

Dienst in Spannum Om 9: 30 uur.  
Da. Mevr. Keuning Mantgum.



Zondag 28 juli. 2024

Geen dienst

Zaterdag 3 augustus 2024.

Kerk te Spannum open met Kerkepad van 13.30 uur tot 17.00 uur.

Zondag 4 augustus 2024

Dienst in Spannum om 9:30 uur.

Ds. K. van Marrum

Zondag 11 augustus 2024

Geen dienst

Zaterdag 17 augustus 2024

Kerk te Spannum open met Kerkepad en Orgelpaad van 13.30 uur tot 17.00 uur.

3 verschillende organisten bespelen het orgel

Zondag 18 augustus 2024.

Dienst in Spannum om 9:30 uur

Da. Mevr. T. Reichman

Zondag 25 augustus 2024

Geen dienst.

Zaterdag 31 augustus 2024

Kerk te Spannum open met  
Kerkepad 13.30 uur tot 17.00 uur.

Zondag 1 september 2024.

Geen dienst in Spannum maar

Simmersjongen in Welsrijp.

Aanvang 10.00 uur.

Ds. A. van Vliet



### Vingerafdruk

In Frankrijk bezoeken Jellie en ik een grot. Schitterend wat zich hier in het verborgene van de aarde afspeelt. De duizenden stalactieten en stalagmieten hebben zich onopgemerkt gevormd in de loop van tienduizenden jaren in deze duisternis. Het proces gaat nog steeds door. Je ziet er niets van tenzij je een lichtje aansteekt. Wij zijn niet de eersten die deze grot bezoeken.

Dertigduizendjaar voor ons hebben anderen er hun tekeningen van bizons, mammoeten en herten achtergelaten. Daarnaast vinden we op verschillende plekken in weer een andere ruimte op het hoge plafond hun vingerafdrukken. De gids vertelt ons nu een heel ander verhaal dan de gids die ons dertig jaar geleden door zo'n zelfde grot loodste. Toen wisten de geleerden ons nog met stelligheid van alles te vertellen over het hoe en waarom van zulke tekeningen. Hun opvolgers zeggen het niet te weten.



Ik raak altijd een beetje in de war van zo'n bezoekje. Het duizelt me bij al dat gegoochel met duizenden en miljoenen jaren. En dan te bedenken dat sommigen van die geleerden hun levenswerk maakten van het schrijven van dikke boeken over het waarom van die tekeningen en vingerafdrukken. En daarna gaat er zo weer een streep door. Wat een verspilde moeite. Intussen vraag ik me af of al mijn denken over het hoe en waarom van het tekeningetje dat ik zelf ben, net zo goed verspilde moeite is.

Of Iemand moet het licht aan doen in de donkere grot van het leven en laten zien dat Hij zijn onmiskenbare en unieke vingerafdruk op elke vezel van mijn bestaan heeft gezet. Ik beluister dat in het lied van de Schepping en kom het opnieuw tegen in Psalm 100: "Juich de HEER toe, heel de aarde, dien de HEER met vreugde, kom tot Hem met jubelzang. Erken het: de HEER is God, Hij heeft ons gemaakt, Hem behoren wij toe, zijn volk zijn wij, de kudde die Hij weidt". Ook de kerkvader Augustinus had de psalm op zich laten inwerken. Hij belijdt: "U (God) zet hem (de mens) aan om er vreugde in te vinden U te loven, want U hebt ons voor Uzelf gemaakt, en rusteloos blijft ons hart totdat het zijn rust vindt in U".

Heb je het nog niet gezien? Vraag of Iemand voor jou het licht aan doet en je ogen opent, net zoals Elisa dat deed voor zijn knecht. (2 Koningen 6: 17a)

**Heel dichtbij**

Jaren geleden studeerde Margriet Terlouw wijsgerige pedagogiek. Ik leerde haar kennen toen ze daarnaast ook nog eens theologie ging studeren. Van haar hand verscheen een lezenswaardige novelle: Heel dichtbij. Daarin speelt Nicodemus, die we kennen van Johannes 3, de hoofdrol. Margriet neemt je mee in hoofd en hart van deze oude man. Deze geleerde, zo vertelt Margriet, had Jezus al eerder ontmoet in de tempel toen deze 12 jaar oud was. Sinds die tijd kon Nicodemus niet meer van Hem los komen. Het boekje gaat over de schriftgeleerde, maar de regie is in handen van Jezus. Heel knap wordt dat beschreven aan de hand van allerlei Bijbelse gebeurtenissen die je niet direct zou linken aan deze knappe leraar uit Israël. Intussen gebeurt er nog wat. Jij als lezer wordt mee het verhaal ingezogen. Als tenslotte Nicodemus en Jezus dwars door de dood van het kruis heen heel dichtbij elkaar komen, besef je dat Hij die de regie in dit verhaal in handen heeft, ook in jouw verhaal heel dichtbij wil komen.

Het boekje is een aanrader. En misschien zouden we er iets mee kunnen doen in de veertigdagentijd.

### Meedenken



Aan het bovenstaande stukje kunt u wel zien dat ik bezig ben met de dingen van het nieuwe seizoen. In september komt er weer een programmaboekje uit voor enkele gemeenten in onze omgeving. Misschien heeft u ideeën voor kerkelijke activiteiten, of anders voor iets wat er aan raakt. Laat het dan even weten.

Dan kunnen we er mee aan de slag en kan het een plek krijgen in genoemd winterwerkboekje.

### Meeleven

Wat hadden we een prachtige kerkkaatsdag. Enig in zijn soort. En met het weer hadden we het niet beter kunnen treffen. In de dienst stonden we stil bij het bezoek van Paulus aan Athene. We zagen hoe de apostel een praatje aanknoopte met de mensen op straat en hen het evangelie verkondigde aan de hand van de dingen die hij zag. Zo probeerden wij het ook aan de hand van wat Spannumers en Iensers bezig houdt: spelen! En we zeiden toen ook dat we op een zelfde manier als Paulus doorgaan. Daarvoor is de Alpha cursus "uitgevonden": met mensen het gesprek aangaan zoals hij deed en luisteren naar wat hij (het



evangelie) te vertellen heeft. Hieronder vindt u de uitnodiging die Steffen ronddeelde. We vonden het fijn dat ook Iefke weer van de partij was. We hopen dat zij een volgende keer weer zo ver is opgeknapt dat ze mee kan doen met Jeux de Boules . Iemand anders die ook veel van sport en spel houdt, is Marten Leijenaar. Helaas merkt hij dat de krachten zienderogen afnemen. We bidden voor hem en zijn kinderen om steun en kracht. Misschien is er iemand die ook op uw gebeden rekent. Misschien wel iemand die zelf niet meer bidden kan. Misschien iemand in de kracht van zijn/haar leven, misschien in de laatste fase. Leef en leef mee.

### **Alpha Cursus 2024 Spannum**

Wat als er echt regels zijn voor het spel dat leven heet? Wat als je op zoek bent naar "iets" in je leven? Wat als je twijfelt over een God? Wat als... er een cursus is die met antwoorden komt op vragen over God en het geloof? Ga een avontuur aan met jezelf en anderen. Alpha-cursus is dé kennismaking met God en het geloof. Connecten, ontmoeten, praten, lachen, leren en luisteren. Met anderen op zoek gaan naar de zin van het leven.

Dat is Alpha. Tijdens 10 interactieve en gezellige bijeenkomsten en een weekend kun je op een ontspannen manier ontdekken wat het christelijk geloof inhoudt. Stel al je vragen en praat met andere deelnemers door over boeiende onderwerpen.



Alpha is laagdrempelig, vrijblijvend, gratis en ook gewoon leuk!

Op de Alpha-cursus maak je in tien weken tijd en een weekend op een leuke manier kennis met het christelijk geloof. Wekelijks kom je als groep bij elkaar. De cursus start altijd met een gezellige, lekkere maaltijd. Na het eten kijk en luister je naar een kort inspirerend verhaal over een van de onderwerpen. Daarna is er alle ruimte om je vragen en gedachten te delen in kleine groepen. De cursus is laagdrempelig en je hoeft niet zelf te geloven of in een kerk te komen. Je kunt al je vragen stellen en het is uiteraard.

### **Start Nieuwbouw Pastorie.**

De bouw van de nieuwe pastorie is nu van start gegaan. Op 18 juni zijn de 26 funderingspalen met veel kabaal de grond in geheid en inmiddels is de fundering gelegd en is Lukkes bezig met de aanleg van de aan- en afvoerbuizen onder de grond.

In januari 2025 moet alles gereed zijn

## Kerkkaatsdag.

Op 23 juni hebben we in de stralende zon onze kerkkaatsdag en jeudeboules dag gehouden. Onze predikant maakte daar in de rubriek "meeleven" al melding van.



Er waren ongeveer 100 deelnemers die de gehele dag of een deel daarvan op het sportveld.

In de kerkdienst waren twee bijzondere aandachtspunten.

Steffen Walma heeft de aanwezigen verteld over de alpha cursus en de aanwezigen opgeroepen deze te volgen.

Cornelia van der Hoek heeft verteld wat het betekent als je de ziekte ALS krijgt en hoe zij als familie geld inzamelen voor verder onderzoek, waarbij onder andere de Mount Ventoux werd beklommen.

De gehouden collecte voor dit doel bracht

ruim € 360 op en werd door de Diaconie aangevuld tot € 810



Bij het Boulen werd Bram van der Vaart de winnaar en kreeg de eerste krans in zijn leven om gehangen. Gefeliciteerd.



Bij de heren kaatsers ontvingen Simon van der Vaart, Melle Vincken en Siebe de Haan de krans en bij de dames Bettie de Boer-Demmer

,bij de welpen Isa Bootsma en bij de pupillen Joey Heeg





Met dank aan de kaatsvereniging voor de ondersteuning van dit gebeuren en alle vrijwilligers die hebben meegewerkt om er een prachtige dag van te maken.

### Spannum bos

Het is al een hele tijd geleden dat er op een stuk grond de Stichting Vermogensbeheer Hervormde Gemeente van Spannum bos is gepland. Het initiatief daarvoor is genomen door de inmiddels overleden Minne Bonnema, die destijds bestuurslid was van het bestuur van notabelen, die we toen nog hadden.

De grond van de toenmalige volkstuinten, die waren gelegen op de plaats waar nu het bos staat, had zware aardappelmoehheid problemen en om die reden werd besloten om de volkstuinten op te heffen en te verplaatsen naar de huizen achter de Felsumerleane.

Minne Bonnema kwam toen met het idee om er geen gras in te zaaien maar bos aan te planten zonder



herplantverplichting en dat is toen na zware onderhandelingen in de colleges van kerkvoogden en notabelen besloten.

Na afloop van de vergadering ,waarin hiertoe besloten werd, zijn ongetwijfeld enige kerkvoogden en notabelen hoofdschuddend naar huis gegaan om thuis de vrouw te vertellen "We sille bosk ferbouwe yn Spannum. It moat net mâlder " Inmiddels zijn we al gewend aan de aanwezigheid van het bos, dat het enige bos is in de voormalige gemeente Littenseradiel en zijn als dorp blij met het bos. In het bos zullen nu weer nieuwe werkzaamheden plaatsvinden die volgende week gaan beginnen en er zullen in het bos ook speeltoestellen worden geplaatst. In samenwerking met de Vereniging van dorpsbelangen Spannum zijn deze plannen ontwikkeld. De stichting stemt in met de aanleg en speelt een rol in de organisatorische vormgeving en totstandkoming. De uitvoering van het plan en het toekomstig onderhoud is voor de Vereniging van Dorpsbelangen



## Wel en wee.

### Verjaardagen :

Jan Noordmans Edens is 31 mei 2025 70 jaar geworden.

Jantien Roest - van der Meer wordt 8 juli 2024 70 jaar.

Rein Noordmans wordt 11 juli 2024 de leeftijd van 75 jaar en

Tine Beuckens- Plantinga zal op 29 augustus de leeftijd van **99** jaar bereiken.

### Geslaagden :

Er zijn weer veel scholieren en studenten die hun diploma hebben gehaald.

Alle geslaagden, waarvan de kerkenraad weet dat ze geslaagde zijn hebben van âde kerk een roos ontvangen.

Hartelijk gefeliciteerd allemaal.



### Gezondheidsproblemen :

Menno Walma is aan staar geopereerd.

Fetsje Beuckens is gevallen en de heup moest opnieuw in de kom worden gebracht.

Yfke Bakker hebben we op kerkkaatsdag na haar hartoperatie op het sportveld gezien. Ze moet verder revalideren.

Tietie Noordmans sukkel met haar rug.

Durk van Ginkel is ook in het ziekenhuis opgenomen geweest.

Siny Plooy uit Edens is in het ziekenhuis opgenomen.

Allen beterschap toegewenst.

Voort hebben we Wietse Veenstra en Judit Holtrop welkom geheten op de Swachlumerleane.

Hartelijke groet van de kerkenraad Spannum- Edens

Adde Klaas de Boer