



Hervormde Gemeente Spannum Edens.
p/a R. Jorritsma -Poelstra, scriba
8843KN Spannum

=====

Beste leden van de Hervormde gemeente Spannum- Edens.
Hierbij ontvangt, de kerkbrief voor de maanden september en oktober 2024..

Kerkdiensten.

Zondag 1 september 2024.

Gezamenlijke dienst in Welsrijp 10.00 uur
Simmersjongen in Welsrijp.
Ds. A. van Vliet
Collecte voor Oekraïne

Zondag 8 september 2024

Dienst in Spannum in de feesttent na het dorpsfeest 11.00 uur.
Ds. K. van Marrum
Met medewerking van het korps Oranje Om 10:30 uur is er koffie.
Collecte : Het rode Kruis.
Het is de bedoeling dat we tijdens deze dienst ook de verjaardag gaan vieren van Tine Beuckens die 29 augustus 2024 de leeftijd bereikt van 99 jaar.
Het is bedoeling dat ze ook deze dienst in de tent zal kunnen bijwonen.

Zondag 15 september 2024.

Dienst in Spannum om 9:30 uur
Ds. Mevr. Keuning Mantgum
Collecte : Kerk in Actie : Columbia Sexueel misbruik van jongeren stoppen.

Zondag 22 september 2024

Geen dienst

Zondag 29 september 2024

Dienst in Edens om 9:30 uur.

Ds. E.J. Lesting, Sexbierum

Collecte : NBG. Bijbels voor Haïti

Zondag 6 oktober 2024.

Dienst in Spannum 9:30 uur.

Startzondag

Met medewerking van Folkert Wesseling.

Collecte : Israel Jongeren bouwen aan een cultuur van vrede.



Zondag 13 oktober 2024.

Geen dienst

Zondag 20 oktober 2024.

Dienst in Spannum 11.00 uur Fryske Dienst.

Ds. K. van Marrum

Collecte : Kerk in Actie : Kerk versterkt werk en positie van Boeren in Indonesië

Zondag 27 oktober 2024.

Geen dienst

Meditatie

Natuurgebied

Gastvrij word ik er onthaald. Hij noemt zichzelf de butler en maakte zijn omzwervingen in een natuurgebied. Hij vertelt met verve over de geheimen van dat gebied. "Een paar keer heb ik het er beleefd. Dan zie je over het vlakke water een streep getrokken worden, alsof iemand met een hele fijne pen iets in het water schrijft. Even later vervolgt het zijn weg door het riet. Dat wordt voorzichtig naar weerszijden geschoven. Daarna maakt het een pad over het weiland door het gras zacht neer te drukken. Je zou er haast bang van worden. Want het is net alsof daar een onzichtbaar persoon al schrijvend voorbij gaat. Maar weet je wat het is? Het is de wind!" Hij noemt het een veerwind en legt mij uit hoe zo'n wind ontstaat. Je hebt ze in soorten en maten. Die hij zag,

waren van de kleinere soort. Skûtsjeschippers maakten dankbaar gebruik van de steviger soort om sneller op hun bestemming te komen. Prachtig, zo'n geheim van de natuur. Hij vergelijkt het met het geheime schrift dat verscheen op de muur van koning Belsassar (Daniël 5).

Je kunt inderdaad lijntjes doortrekken van dit natuurverschijnsel naar bijbelse taferelen. God wandelt voorbij in de koelte van de avondwind in de tuin van Eden. Elia slaat de mantel voor zijn gezicht als hij het gefluister van een zachte bries hoort. God verscheen. En het geluid van een hevige windvlaag vulde het huis waar de discipelen wachtten op de vervulling van de belofte van de Vader.

De Heilige Geest kwam. Ik hoop dat die lijn zich doortrekt naar het nieuwe seizoen als de clubs en de kringen weer draaien, de films van the chosen en alphacursus gaan lopen en wij op de zondag de lofzang gaande houden. Ik hoop dat de wind dan opsteekt en in harten velden vindt om het geheim van de grote daden van de Vader te schrijven. Als mensen daar binnen ontdekken dat Hij met hen op weg gaat, zodat ze op Zijn bestemming komen, dan zal ik dit onzichtbare niet inzichtelijk kunnen maken. Natuurverschijnselen kan ik uitleggen. Genade niet. Genade blijft een geheimenis.

1 Waar God de Heer zijn schreden zet
daar wordt de mens, van dwang gered,
weer in het licht geheven.
Als 's Heren woord weerklinkt met macht
wordt aan het volk dat Hem verwacht
de ware troost gegeven.
Zijn Geest weerstaat de valse schijn
en schrijft in harten het geheim
van 's Vaders grote daden.
Zo leven wij om Christus' wil
te allen tijd gerust en stil
alleen van zijn genade.

2 O Heer, uw onweerstaanbaar woord

drijft rusteloos de eeuwen voort

dat mensen ook verzinnen.

En waar de weg onvindbaar scheen

mochten wij door geloof alleen

de tocht opnieuw beginnen.

Gij hebt de vaders bevrijd

en uit het diensthuis uitgeleid

naar 't land van melk en honing.

Hervorm, herschep ook ons geslacht,

opdat het door de wereldnacht

de weg vindt naar uw woning.

In memoriam: Marten Leijenaar (26 april 1937 - 26 juni 2024)

Marten werd geboren in Spannum en groeide op in Bonkwert. Samen met twee vrienden zag hij een allermooist meisje van de bakker uit Welsrijp, Anneke Bergsma. Ze hebben er om getost wie met haar uit mocht. Marten won en toen was het aan en het is aan gebleven. Samen met haar begon hij een boerenbedrijf met 12 koeien. Ze kregen vier kinderen die hen later weer klein- en achterkleinkinderen schonken. Marten was boer in hart en nieren en wist heel goed wat handelen is. Later zouden ook schapen en Friese paarden het bedrijf verrijken. Boer kon hij ook zijn, omdat Anneke altijd voor hem klaar stond en op en top voor hem zorgde. Hij was verknocht aan het kaatsen. Wat was hij ook trots op zijn kleinzonen die geweldig presteren op het kaatsveld. Ook was hij natuurman, met hart voor vogels. Natuurlijk wist hij de eieren van de Kievit te

vinden, toen je die nog mocht zoeken. Je kon ook op hem rekenen voor de nazorg. Als je zijn kamer binnen kwam, waande je je in een natuurmuseum, zoveel opgestopte vogels had hij daar tentoongesteld. Toen hij afscheid nam van zijn bedrijf in Hinnaard, molk hij 120 koeien. Samen met Anneke verhuisde hij naar Iens. Tot zijn vijfenzeventigste bleef hij door melken. In augustus 2010 overleed Anneke tot zijn grote verdriet. Daarna is hij verder opgetrokken met Akke Visser-Wiersma, met wie hij en Anneke al eerder bevriend waren. In de familie Visser vond hij een warm welkom en daar was hij ook graag.

De laatste tijd ging het minder goed met hem. Hij werd nog opgenomen in het ziekenhuis, waar men hem vertelde dat men niets meer voor hem kon doen. Marten gaf er een positieve draai aan: "Ik hoef niet terug". Nee, hij hoefde niet terug naar het ziekenhuis, maar moest wel verhuizen naar Nij Stapert, omdat hij steeds meer zorg nodig had. Daar namen na een korte opleving de krachten snel af, totdat alle kracht uit hem wegtrok en hij overleed op 26 juni.

Op 3 juli hebben we in de St. Remigiuskerk afscheid van hem genomen. We hoorden Prediker vertellen over hoe moeilijk en zwaar de laatste dagen van een mensenleven kunnen zijn. Geniet daarom van het leven als je jong en sterk bent en zoek juist dan en daarom je Schepper, drukt hij ons op het hart. Aan die Schepper denkend overdachten we enkele dingen uit het leven van Marten en kwamen we uit bij de vogel van God, de duif, bij wie alles begint. Alles gaat ook door en alles wordt ook nieuw door diezelfde vogel van God. Marten weet dat al lang en nu weten jullie het ook.

We hopen en bidden dat de kinderen en kleinkinderen, Akke en haar kinderen, en allen die hem lief waren, in de tijd die komt, zullen beseffen dat Marten nu volledig tot zijn recht komt. Met dat nieuwe begin eindigde Prediker. Zeker weten dat dat hen troosten zal in hun gemis.

Alpha in Spannum en Iens en Winsum

Voor mensen die op zoek zijn naar het doel in hun leven is de alphacursus ontwikkeld. Natuurlijk gaat deze cursus dan over God. Hij is namelijk de Schepper van het leven. Hij heeft de mens met een doel geschapen. Wie dus op zoek is naar het doel van zijn leven, is op zoek naar God.

De cursus is laagdrempelig, zodat echt iedereen welkom geheten kan worden. Dat kun je direct al merken aan de opzet. Deze cursus is namelijk speciaal



gemaakt voor mensen die weinig of niets afweten van de Bijbel en het geloof.

Het is aardig voor de "wetenschappers" omdat er best veel wordt verteld over de Bijbel en het christelijk geloof. En het is ook leuk voor de sociaal gerichte mensen omdat het groepsproces heel belangrijk is. Want we beginnen elke keer met een gezamenlijke maaltijd. Vervolgens kijken en luisteren we via de beamer naar een inspirerende inleiding.. Daarna vindt een gesprek plaats in groepen. Dat gebeurt in een sfeer van gelijkwaardigheid en niet in eentje van "ik-heb-gelijk".

Ook voor mensen die al heel lang gelovig zijn, is deze cursus op het lijf geschreven. Zij krijgen een opfriscursus waarbij het nu niet gaat om geloven met het hoofd, maar om geloven met het hart. Voor hen zal het dus geen studie in religie zijn, maar een zoektocht naar het hervinden, opbouwen en versterken van een relatie met God.

Deze cursus start op 10 oktober om 18.30 uur in Ús Gebou. Daarna is er nog zeven keer alpha op de donderdagavond. Om negen uur zetten we een punt. Ook is er een alphaweekende. Dat houden we op vrijdag en zaterdag 22 en 23 november.

Dat het gros van de deelnemers van vorige cursussen enthousiast was over hun deelname, kan voor u een reden zijn om de sprong te wagen.

Iedereen is welkom, jong (heel graag), oud, bekend met het geloof, onbekend met het geloof, kerkelijk, niet kerkelijk.....De cursus is gezellig en leerzaam.

Waar?

In Ús Gebou, Tsjerkebuorren 12a in Spannum.

Wanneer: op de donderdagen 10, 17, 24 en 31 oktober, 7 en 21 november, 12 en 19 december. Vrijdagavond 22 november en de ochtend en middag van 23 november.

Hoe laat? Half zeven.

Je kunt je opgeven bij Steffen (06 43423560) of Klaas (06 33434557 of vanmarrumklaas@gmail.com)

Programmaboekje

Mocht iemand nog een bijdrage hebben voor het programmaboekje voor de kerken uit de omtrek (seizoen 24/25) dan ontvang ik dat graag voor 3 september. Bij voorbaat mijn dank. (vanmarrumklaas@gmail.com)

Tentdienst

Op onze buurtapp kwam de vraag voorbij of het de bedoeling was dat je verkleed op het dorpsfeest zou komen. Daardoor kreeg ik het idee dat dat wel eens een aardig thema zou kunnen zijn voor de dienst in de tent op 8 september. Het thema wordt dus "verkleeden". Aan de dienst zal Oranje haar medewerking verlenen. We beginnen om elf uur.

Wie ook van de partij hoopt te zijn, is ons oudste gemeentelid Tine Beuckens. Zij viert op 29 september dat zij 99 jaar jong wordt. Dat vieren we ook in de tent en natuurlijk mag je op een ouderwets verjaardagsfeest verkleed komen.

Startzondag

6 Oktober beginnen we ons kerkelijk seizoen met een feestelijke dienst. Toneelspeler Folkert Wesseling zal daaraan zijn medewerking verlenen. Thema zal zijn: "Wil je met me?"



We beginnen het seizoen al wat eerder dan de startzondag. We gaan los met "The Chosen" op 30 september. We beginnen om half zeven in Ús Gebou in Spannum. Daarna volgen nog 14 en 28 oktober en 11 november. Een groep die de alphacursus in Spannum volgde, wilde graag doorgaan. We vonden een goed vervolg aan de hand van The Chosen. Dat is een serie films die het leven van Jezus belicht vanuit verschillende gezichtshoeken van mensen die Hem ontmoeten. Nog altijd wordt aan deze serie gewerkt. De makers streven er naar

zo getrouw mogelijk aan de bijbel te zijn en tegelijkertijd de creatieve vrijheid te zoeken om met historische nauwkeurigheid en meeslepende verhalen deze oude vertellingen nieuw leven in te blazen. Om dit te bewaken worden bijvoorbeeld theologen van verschillende stromingen bij het creatieve proces betrokken. The Chosen wordt niet gemaakt om de bijbel te vervangen. Integendeel. The Chosen wordt gemaakt als laagdrempelige, eigentijdse en relevante introductie van het verhaal van Jezus.

We beginnen de avonden met een maaltijd. Vervolgens kijken we naar een aflevering en gaan er daarna met elkaar over praten. Je kunt je thuis al een beetje voorbereiden op wat je gaat zien in de films aan de hand van bijbel gedeelten die je thuis kunt doorlezen. Die gedeelten krijg je aangereikt. Wil je meedoen, dan kun je zo aansluiten. Geef je wel even op bij Klaas van Marrum. Tel 06 33434557

Vriendschap



Bovenstaand thema heeft alles te maken met het thema van de startdienst. Ik denk dat we weer moeten leren - ook in de kerk - vrienden te worden met God. Ben jij al zijn vriend of vriendin dan is het een uitdaging om die vriendschap te verdiepen. Daarvoor ga je naar het vriendenboek en je oefent jezelf in het gesprek met de Vriend voor het Leven. We maken op 1 oktober een nieuw begin. We beginnen om kwart voor acht in de Annatsjerke in Winsum. Dan luisteren we naar de gelijkenis van de verloren zoon. Daarna volgen nog 8 en 15 oktober. Op de achtste kijken we naar de "War Room" waarin we zien dat het gebed een krachtig wapen is.

Jeugdclub in Spannum en Iens



Net als in het vorige seizoen hopen we de club voort te zetten op de woensdagavond. Dat was de avond waarop de meeste jeugd (van 12 jaar en ouder) geen andere verplichtingen had. Natuurlijk kan er altijd iets tussen komen, zoals een verjaardag van pake of beppe of een drukke toetsweek. Maar ik hoop dat je je op de meeste avonden vrij kunt maken om er een fijne en goede tijd van te maken. We gaan leuke dingen doen, creatieve dingen, film kijken, een piloot interviewen, enz. Natuurlijk doen we dat niet zo maar. De Kerk heeft goed nieuws. En van dat goede nieuws zul je bij alles wat we doen een beetje proeven, zodat je zin in meer krijgt.

Op de laatste avond gaan we lasergamen. En je snapt natuurlijk wel dat je niet alleen die laatste avond naar de club gaat. Wil je er helemaal een feest van maken, nodig dan ook vrienden en vriendinnen uit.

We beginnen om 19.00 uur. Even de data op een rijtje: 9 en 23 oktober, 6 en 20 november, 11 en 18 december, 5, 12 en 26 februari, 19 maart, 2 en 9 april. De eerste avond doen we een puzzeltocht door het dorp.

Zing je vrij

Al een poosje trekken de vier broeders, twee slaggers, een begraafplaats beheerder en een dominee, met elkaar op. Sjoerd en Klaas kenden elkaar al van Veenwouden. Na een gesprek en een kaartje via een kerkdienst in Reitsum maakten Bauke en Klaas kennis met elkaar. Toen Klaas naar Spannum verhuisde leerde hij daar Steffen kennen die zijn steentje bijdroeg aan de alpha-cursus. Toen in Spannum extra samenkomsten georganiseerd werden,



kwamen Bauke en Sjoerd opnieuw in het vizier. Deze vier mensen trekken wat met elkaar op als Emmaüsgangers die onderweg spreken over het geloof en voor elkaar bidden.

Sjoerd had al eerder het plan opgevat om eens met elkaar naar de mannezang in Katwijk te gaan. Maar het lukte maar niet kaartjes te bemachtigen. Binnen een half uur zijn de kaartjes voor de 6 diensten met 1700 plaatsen elk, verkocht. We vissen steeds achter het net. "Niet getreurd", moet Sjoerd gedacht hebben. Zoiets zouden we ook zelf tot eer van God kunnen organiseren. Al snel had hij de Oosterkerk in Kollum besproken op de Yom Kipoer, de grote verzoendag. Organist en dirigent werden benaderd en een extra spreker in de persoon van Ton van Wekken uit Dokkum.

Wat we nu nog nodig hebben zijn mannenstemmen die het hoogste lied voor hun Schepper willen zingen. Voel je vrij om te komen. Weet je vrij om te komen. Ben je niet vrij, zing je dan vrij.

Wat? Mannenzang.

Waar? Oosterkerk, Oostenburgstraat 1, Kollum

Wanneer? Vrijdag 11 oktober 2024

Aanvang 19.30 uur

Thema: "Zing je Vrij"

Dirigent: Willem Kuipers

Organist: Ronald Postema

Piano: Pieter de Beer

De vier broeders, Sjoerd Hoekstra, slager, Steffen Walma, begraafplaatsbeheerder, Bauke Talsma, slager, Klaas van Marrum, predikant.

1874 - 2024

Oankundiging

Op 16 en 17 novimber 2024 wolle wy stil stean by it 150 jierrich bestean fan de lenser tsjerke yn har hjoeddeiske foarm!

Op sneon 16 novimber om 20.00 oere sil Gurbe Douwstra solo yn de tsjerke fan lens in jûnfoljend programma bringe fan lietsjes en anekdoates

Op snein 17 novimber om 9.30 oere wurdt der in tsjerketsjinst hâlden mei nei ôfrin kofje en gebak yn it Popelhûs

**Goed om alfêst yn de aginda te setten!
Letter folget der mear ynformaasje.**

Sjoch ek op www.gurbedouwstra.frl

Voortgang Bouw nieuwe huizen.

Natuurlijk volgen wij de bouw van de nieuwe huizen, waaronder de pastorie.

Regelmatig zie ik dorpsgenoten per fiets of lopend met en zonder hond door de Munckestrijtte gaan om de stand van zaken in oenschouw te nemen.

Meestal gaat men dan lopend te voet door de nu nog deels droogliggende "Swachlumeropfeart" naar de Swachlumerleane.

De familie de Haan heeft reeds het dak op het Ecohuis, van de pastorie zijn de binnenmuren gemetseld en van de familie H.J. de Boer is de vloer gelegd.

Na de bouwvak verwachten we na even wachten ook actie bij de familie van der

Vaart.

Inmiddels is alle nagenoeg alle overtollige grond afgevoerd, grotendeels naar het aanliggende perceel in eigendom van de Stichting Vermogensbeheer en in erfpacht bij J. de Vries uit Kubaard.

Egalisatie heeft inmiddels ook plaatsgevonden en het geëgaliseerde deel is opnieuw ingezaaid.

Uitgifte grond in geliberaliseerde pacht aan J. de Vries.

De Stichting Vermogensbeheer heeft het perceel de grond waar nu de nieuwe huizen worden gebouwd grotendeels verkocht aan de Gemeente Waadhoeke. Echter niet het gehele perceel is verkocht.

De Stichting heeft de kerkenraad voorgesteld het overblijvende deel van dit perceel in geliberaliseerde pacht uit te geven aan J. de Vries.

De kerkenraad heeft daarmee ingestemd

Het overblijvende deel zal worden gevoegd bij het perceel wat de Vries reeds in erfpacht had van de Stichting en de tussenliggende watergang is inmiddels reeds gedempt.

Dakvernieuwing oude pastorie

Binnenkort zal u ook bouwactiviteiten constateren bij de huidige pastorie. We verwachten dat in februari 2025 Jitze van den Berg met partner de "oude" pastorie zal betrekken en dat het gezin van Marrum dan de nieuwe pastorie zal gaan bewonen.

Jitze wil echter graag op korte termijn het dak van de door hem gekochte pastorie herstellen en om die reden hebben het gezin van Marrum, de Stichting en Jitze en partner met elkaar afgesproken dat deze reparatie van het dak reeds dit jaar zal plaatsvinden, waarbij de kosten voor rekening van de koper zullen zijn.

Jitze heeft Klaas en Jelly beloofd dat zij steeds droog kunnen blijven zitten.

Wel en wee.

Verjaardagen :

Tine Beuckens- Plantinga hoopt op 29 augustus de leeftijd van 99 jaar te bereiken.

Doeke Harkema wordt 75 jaar op 3 september 2024

Klaske Noordmans - Strikwerda wordt 70 jaar op 1 oktober 2024

Oane de Boer wordt 18 oktober 2024 70 jaar.

Huwelijk

Op de Polle is 23 augustus 2024 onze voormalige dorpsgenoot Amarens Romkema in het huwelijk getreden met Tom Parker.

Attenties :

Margreet van der Werf aan de Lytse Buorren , die een slechte gezondheid heeft, is een bos bloemen gebracht.

Op de boerderij in het midden van het dorp met de nieuwe inwoners Erik en Suzan Wieling met hun dochter Nienke is een geboren Wouter Wieling.

Van harte gefeliciteerd.

Met vriendelijke groet

Namens de kerkenraad Hervormde Gemeente Spannum -Edens.

Adde Klaas de Boer